

Jezus vertelt wie je medemens is

Jezus vertelde eens een verhaal waaruit je iets kunt leren. Lees maar!

Elias is op reis, helemaal alleen. Als hij goed doorloopt, kan hij over een paar uur op zijn bestemming aankomen. Langs de weg staan allerlei struiken. Als Elias een poosje onderweg is, springen er ineens mannen uit de bosjes. Een van hen heeft een knuppel. O nee, denkt Elias, rovers!

'Je geld of je leven!', schreeuwen ze. In paniek gooit Elias het geld dat hij bij zich heeft naar hen toe. Maar dan beginnen de rovers hem te schoppen en te slaan. Zo hard, dat Elias neervalt op de grond. Het wordt donker voor zijn ogen. Hij blijft zo stil mogelijk liggen en hoopt maar dat de rovers snel weggaan.

Elias is opgelucht als hij merkt dat de rovers weer vertrekken. Maar o, wat heeft hij een pijn. Hij kan niet meer opstaan. Hij heeft overal wonden. Elias ligt stil langs de kant van de weg. Hij hoopt dat er iemand langs komt om hem te helpen, want zelf kan hij echt niet verder. Als hij hier blijft liggen, zal hij misschien wel sterven...



Na een poosje ziet Elias in de verte iemand aan komen lopen. Hij tuurt en tuurt. Gelukkig, het is geen rover. Als de man dichterbij komt, ziet hij zelfs dat het een priester is! Dat is iemand die in de tempel voor God werkt. Die man zal hem toch zeker wel willen helpen! Elias krijgt hoop. Hij ziet dat de priester naar hem kijkt. Hij probeert te roepen, maar dan draait de priester zijn hoofd weg. De priester gaat loopt de andere kant van de weg. Elias voelt zich verdrietig. Waarom wilde de priester hem niet helpen? Had hij geen tijd? Was hij bang om ook aangevallen te worden door de rovers? Bang blijft Elias liggen.

Dan ziet Elias opnieuw iemand aankomen. Een Leviet, ook iemand die werkt in de tempel. Zal de Leviet hem helpen? Elias hoopt het. Maar dan ziet hij hoe ook de Leviet gauw de weg oversteekt en met een boog om hem heen gaat. Ook de Leviet wil hem niet

helpen. De priester en de Leviet... zij houden toch van God? En God wil toch dat je goed voor de mensen om je heen zorgt? God wil juist dat je anderen helpt! Elias snapt er niets van.

Even later hoort Elias hoefgetrappel. Als Elias voorzichtig zijn hoofd optilt, ziet hij een ezel. Op de ezel zit een man. Elias probeert te kijken wat voor iemand het is. Is het weer een priester of een Leviet? Elias schrikt. Hij ziet het al. Dat is iemand uit Samaria. En de mensen uit Samaria zijn geen vrienden. Als de priester en de Leviet al niet wilden helpen, dan zal zeker deze man uit Samaria niet willen helpen. Maar ineens merkt hij dat de ezel precies naast hem

stopt! De Samaritaan komt naast hem zitten! Hij kijkt hem vriendelijk aan. Hij vraagt of hij kan helpen en hij geeft Elias drinken. Daarna tilt hij hem voorzichtig op zijn ezel. Wat is Elias blij! De Samaritaan brengt hem naar het dichtstbijzijnde hotel. Hij zegt tegen de baas van het hotel dat hij goed voor Elias moet zorgen én hij betaalt zelfs de hotelkamer en het eten. Wat bijzonder!

Dat is het verhaal dat Jezus vertelde. Jezus wil ons duidelijk maken dat God graag wil dat we veel van de mensen om ons heen te houden. Door dat te doen, maak je het leven van jezelf en van de ander mooier.

Dit verhaal staat in de Bijbel. Je vindt het in het boek van Lucas, hoofdstuk 10.